

MUSEIGUIDE GOTLAND 2024





MUSEIGUIDE GOTLAND 2024



- 1 Albatrossmuseet
- 2 Bläse Kalkbruk
- 3 Bottarve Museigård
- 4 Bungemuseet
- 5 Cedergrens Orgelmuseum
- 6 Ekevikens Sjöräddningsmuseum
- 7 Fängelsetornet Kajsarn
- 8 Fårö Museum
- 9 Gotlands Fiskerimuseum Kovik
- 10 Gotlands Försvarsmuseum
- 11 Gotlands Lantbruksmuseum
- 12 Gotlands Museum
- 13 Gotlandståget
- 14 Gotska Sandön
- 15 Gullinmuseet i Sanda
- 16 Groddagården
- 17 Herrviks Motormuseum
- 18 Hoburgs Livräddningsbåt
- 19 Kutkälðu
- 20 Lojsta Slott
- 21 Långhuset Sjonhem
- 22 Lärbro Bygdemuseum
- 23 Lärbro Krigssjukhusmuseum
- 24 Medeltida Packhuset
- 25 Museigården Petes
- 26 Mästerby Museum
- 27 Norrbys Museigård
- 28 Norrlanda Fornstuga
- 29 Petarve Vattensåg
- 30 Polhemsgården
- 31 Rodarve Museigård
- 32 Roma Kungsgård
- 33 Slite Sjöfartsmuseum
- 34 Stavgard Vikingagård
- 35 Stenkyrka Hembygdsmuseum
- 36 Stora Karlsö
- 37 Svenskbymuseet
- 38 Tingstäde Fästning
- 39 Tjuls Järnvägmuseum
- 40 Vanges Museigård
- 41 Vike Minnesgård
- 42 Viklau Gårdsmuseum
- 43 Vårsändegården

Något gammalt, något nytt, något lånat och något blått

Hedra det förflutna och vår historia genom ett museibesök. Dessa museer bevarar traditioner, kulturarv och artefakter från förr. Att utforska vårt kulturarv ger oss möjlighet att upptäcka nya saker om vårt område, våra förfäder och oss själva.

Låt dig låna inspiration från historien och använd den till att skapa något nytt. Ta med dig idéer om byggnadsteknik, motorer och traditionellt hantverk och använd det för att berika din vardag.

Besök ett av alla fina museer som finns runt om hela vår fantastiska ö. Tag del av all den stolthet och glädje som ideella föreningar, stiftelser, entusiaster och folkbildare arbetar med året runt för att tillgängliggöra och bevara vårt viktiga kulturarv. Kanske du hittar till en ny plats eller ett nytt intresse!

För att se guiden digitalt besök:
sv.se/gotland/museiguide

John Gambe
SV Gotland



1. Albatrossmuseet

Morgonen den andra juli 1915 randades. Befolkningen på östra Gotland var i full färd med sina morgonssylor, då det började höras ett dovt muller från nordost, utifrån havet. Åska på gång? Snart visade det sig att det var kanonbuller som hördes. En sjöstrid ägde rum öster om Gotland.

I den tyska styrkan ingick minkryssaren SMS Albatross, byggd 1907. Albatross gick på grund söder om Kuppen på Östergarnslandets kust. Fartyget var i det närmaste ett vrak. För Gotland och Sverige gällde det nu att ta hand om de tyska sjömännen och fartyget. Kom och se utställningen om Albatross historia.

Öppet se hemsidan för öppettider

albatrossmuseet.se



Herrviks fiskehamn, Östergarn



2. Blåse kalkbruk

Museum • Stentåg • Galleri
Gästhamn • Ställplats • Restaurang

En historisk upplevelse i tid och rum i skön miljö. I kalkbruksmuseet skildras stenindustrin på Gotland och besökarna får en unik inblick i arbetarnas liv och villkor.

På området finns en promenadstig med informations-texter som skildrar det dagliga livet kring bruket.

Stentåget avgår tre gånger under dagen och löper längs en 2,2 km lång smalspårig järnväg till stenbrottet.

Öppet 15 juni till 18 augusti, kl 11-17

Blåse Bistro har också ofta kvällsöppet

blase.se • info@blase.se



Fleringe Blåse 325, Lärbro





3. Bottarve Museigård

Kaffestuga • Butik

Bottarve museigård i Vamlingbo visar en sydgotländsk gårdsmiljö från 1800-talet. Mangårdsbyggnaden är byggd 1844 med kök och brygghus från 1700-talet. Rumsindelningen är som på många gotlandsgårdar med en kammare rakt in, salen till höger och vardagsstugan med sina fina sparlakanssängar till vänster. Hela kalkstenshuset har flistak av sandsten.



Gården har varit museum sedan 1920-talet och ägs av Hoburgs hembygdsförening. Ladugården är Gotlands längsta med agtak och även tröskhuset är försett med agtak. Att sitta i trädgården känns som man är tillbaka i tiden.

Tottes täppu är en lekplats för barn med en gammaldags klätterbana för de lite äldre barnen och gungor, sandlåda för de små. En trojaborg och boubana finns också.



Bulhuset på ladugårdsbacken innehåller kaffestugan. Där serveras exempelvis kaffe, kaffebröd och smörgåsar.

I ladugården finns en butik med gotländskt hantverk. Här är stället som erbjuder ro och aktiviteter både för barn och vuxna.

Årets utställning: Postväsendet på Storsudret - förr och nu.

Entré museet 60 kr, barn under 16 år fri entré.



Öppet dagligen, 1/6-31/8, juli kl 11-17, juni och augusti kl 11-16.



Vamlingbo Bottarve 112, Burgsvik



4. Bungemuseet

Café • Butik

Välkommen till Bungemuseet, Alla tiders museum! Friluftsmuseet på norra Gotland har unika historiska byggnader som står öppna för besök. Insup stämningen i de kulturhistoriska miljöerna på ett stort utomhusområde.

Museet som bildades 1907 har unik äldre bebyggelse med bland annat gårdar från 1600-, 1700-, och 1800-talet. Här kan du se hur både människor och djur bodde förr. Dessutom finns det båtsmanstorp, kvarnar, vattensåg, smedja, fiskeläge och mycket mer. Missa inte bildstenarna!

I Barnladan hittar du Barnens handelsbod, lekhem och höhopp. Här kan barnen leka affär och i en hemmiljö. På lekplatsen kan både små och stora barn leka.

Skolmuseet, Bunge gamla folkskola från 1846. Skolan rymmer en skolsal som visar 1840-tal och en skolsal enligt 1910 års standard. Dessutom finns lärarbostaden inredd som den såg ut på 1920-talet.

Se hemsidan för program och aktiviteter: bungemuseet.se

Entré 130 kr. Barn under 18 år fri entré.

Öppet Lågsäsong: torsdag-söndag från 9/5, kl 11-16. Juni öppet dagligen. 24/6-18/8, kl 10-17, 19/8-8/9, kl 11-16
Övriga öppettider, se hemsidan.

Butiken och Mat- och kaffestugan är öppen samma tider som museet.

bungemuseet.se



Bunge Annex 136, Fårösund



5. Cedergrens Orgelmuseum

Alfred Cedergren, orgelbyggare, bodde och drev orgelfabrik i Bjärges, Vänge kring förra sekelskiftet. Huset som museet nu finns i är ett missionshus som uppfördes 1926 på initiativ av Cedergren. I missionshuset står hans praktverk, rikt utsirat och försett med en fasad av blindpipor.

Ett 50-tal av de 1800 orglar som tillverkades i Bjärges finns nu på museet.

Entré frivillig

Öppet tisdagarkvällar, 2/7-13/8, hålls sommarprogram med underhållning kl 19.30. Dessa kvällar är museet öppet från kl 18 för visning.

Se sommarprogram på facebook. Övriga tider, ring för bokning: Per Farinder, 070-3488559.

facebook/Cedergrens Orgelmuseum



Vänge Nickarve 405, Romakloster



6. Ekeviken Sjöräddningsmuseum

Museet visar Fårös livräddningsbåt, som varit med om att rädda otaliga människor i sjönöd under perioden 1891-1943.

Käutabode

Liksom fisket var säljakten tidigare ett livsviktigt näringsfång för Fåröborna. Invid Sjöräddningsmuseet finns en rekonstruerad Käutabod – en liten vilo- och övernattningsstuga som användes vid den kustnära säljakten.

Här kan du se de olika redskapen som användes.

Entré frivillig

Öppet lördag-söndag, kl 13-16, 24/6-27/8

**farohembygdsforening.se • 0706 733 481 •
info@farohembygdsforening.se**



Austers, Fårö





7. Fängelsetornet Kajsarn

Tornet är ett murtorn från 1200-talet i Visby ringmur. Det användes som fängelse mellan 1681 och 1859, efter att Visborgsslott sprängdes 1679. Tornet består av fyra våningar: mörkerarresten, gemensamhetssalen, vakternas våning och högst upp prästens våning.

Här visas en utställning om brott och straff genom tiderna. I utställning berättas det om flera olika personer, vilket brott de var anklagade för och vilket straff de fick.

Entré 50 kr, från 19 år. Swish eller kontant.

Öppet onsdag-söndag, kl 10-15, v 26-33

facebook/Fängelsetornet Kajsarn



Södra Murgatan 6, Visby

8. Fårö Museum

Fårö Museum visar Fårös 4 000-åriga historia, allt ifrån de första fiskarna och jägarna, som besökte och senare bosatte sig där, till dagens Fårö med turism och kultur som största inkomstkällor. Tyngdpunkten ligger på vikingatid och medeltid och visar bland annat hur man klädde sig. Här finns den tusenåriga Vinorkvinnans skelett i en monter bredvid en rekonstruktion av hennes grav men även hennes smyckeuppsättning i original. Utanför museet kan barnen leka i ett vikingaskepp.

Entré 50 kr

Öppet dagligen kl 11-17, juni-augusti, midsommarafton och midsommardagen stängt. 1/9-18/9 tor-sön, kl 12-16.

farohembygdsforening.se • 0706 733 481 • info@farohembygdsforening.se



Fårö Svens 1118, Fårö



9. Gotlands Fiskerimuseum vid Kovik

Vid en naturskön och anrik plats hittar ni Gotlands Fiskerimuseum. Muséet grundades 1950 av konstnären Erik Olsson med flera. Det är sammanlagt 22 äldre fiskebodar och båthus. Flera av byggnaderna är hitflyttade från olika platser på Gotland. Även en fiskarbostad finns på området. Kapellet som uppfördes 1965 är alltid öppet och tillgängligt för alla.



De flesta bodar är låsta, men givetvis är alla bodar öppna några dagar under sommarhalvåret bl a på Allmogebåtens dag den 6 juni.

Kontaktpersoner: Viking Pettersson 070-469 10 45 och Agneta Lippman 0721-87 05 45.

hembygd.se/gotlands-fiskerimuseum-kovik

 Sanda Sandgården 184, Klintehamn





10. Gotlands Försvarsmuseum

- ett museum på två platser, enda museet i Sverige med utställningar från Armé-, Flyg- och Marin

Restaurang • Café • Butik • Lekplats

Gotlands Försvarsmuseum visar Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forntid till nutid.

Armé: Museets Armédel finns i centrala Tingstäde (Förrådsgården) i fem byggnader. Arméföremål från forntiden och framåt, stridsfordon, artilleripjäser, luftvärnssystem, hjulfordon, specialutställningar mm visas. Där finns också café, butik med militärt utbud, lekplats. Position: N 57° 44' 7" O 18° 36' 42".

Flyg & Marin: Museets Flyg & Marindel finns 1,8 km söder om Tingstäde. Längs väg 148, i skans IV. Marinavdelning i tre byggnader. Alla pjäser som ingått i det gotländska kustartilleriet från slutet av 1800-talet, minor mm, visas. Flygdel i tre byggnader. Stridsflyg (bl.a. Draken och Viggen), helikoptrar, fotoutställning "Flyget på Gotland" mm visas.

Position: N 57° 43' 52" O 18° 36' 52"

Båda museiplatserna är skyltade från väg 148.

Entré: Vuxen 120 kr, ungdom (12-18 år) 60 kr, barn gratis

Öppet: 13/6-28/6 torsdag-fredag (midsommar stängt), kl 10-16. 1/7-17/8 måndag-fredag kl 10-17 och lördag kl 10-15. 22/8-6/9 torsdag-fredag kl 10-16.

För övriga tider och gruppbokningar se hemsidan.

gotlandsforsvarsmuseum.se
info@gotlandsforsvarsmuseum.se
0498-27 43 57



GOTLANDS
FÖRSVARSMUSEUM 

 Förrådsvägen 4, Tingstäde



11. Gotlands Lantbruksmuseum

Välkommen till Gotlands Lantbruksmuseum för att se lantbrukets och landsbygdens utveckling under 1900-talet.

Museets föremål visar lantbrukets olika delar och jordbruksårets moment. Föremålen berättar om mekanisering och utveckling, men även om de människor som tillverkat och använt dem. Med hjälp av alla föremål, fotografier och texter som finns, lyfter museet fram den gotländska lantbrukets historia och betydelse. Du kan även se landsbygdens utveckling i gamla skolsalen, skomakeriet, det lilla köket, samt gamla kläder och hushållsmaskiner med mera.



Öppet onsdag-lördag kl 12-17, 26/6-10/8,
kontakta förening för bokning andra tider.

spenarve.se • info@spenarve.se
070-848 12 49

 Prästgårdsvägen 27, Havdhem





12. Gotlands Museum

Café • Butik

Gotlands Museum och Fornsalen är fullt av upplevelser. Här visas öns säregna bildstenar och världens största vikingatida silverskatt, Spillingskatten, 430 miljoner år gamla fossil, gravar och föremål från stenålder till vikingatid, kyrkokonst och en medeltidsutställning. I Skepp & Skoj som är Gotlands Museums barnutställning på Fornsalen finns utrymme för lek och lärande för både liten och stor.



I samma hus ligger Konstmuseet som visar gotländsk konst, samtidskonst, form och design. Missa inte museets butik och pausa gärna i caféet med dagens lunch och gott kaffebröd.

Vi har nycklarna till världsarvet

Ta chansen att följa med Gotlands Museums kunniga guider på en vandring genom Visbys fantastiska historia. Här får man uppleva staden ur ett helt nytt perspektiv och lära sig saker på ett fantasieggande vis. Vi berättar om världsarvet och visar upp några av de mest unika och spännande historiska byggnaderna i Visby. Museet har nycklarna till några av de mest spännande historiska byggnaderna och ruinerna i Visby. I vandringen "Staden bakom muren" får du följa med våra kunniga guider in i spännande världar. I behagligt tempo tar vi oss fram genom Visbys smala, slingrande gator och gränder, förbi kyrkoruiner och ståtliga borgarhus där tiden tycks ha stannat.



Välkommen till ett museum för alla!

Öppet alla dagar kl 11-16, maj till september kl 10-18 alla dagar. Stängt julafton 24/12, juldagen 25/12, nyårsafton 31/12, nyårsdagen 1/1



0498-29 27 00 • gotlandsmuseum.se • info@gotlandsmuseum.se



Strandgatan 14, Visby



13. Gotlandståget

Café • Butik

Välkomna att ta en tur med våra fina och noggrant renoverade tåg! Upplev den stämningsfulla resan i tiden och de historiska miljöerna vid stationerna i Dalhem (Hesselby), Tule, Roma kungsgård och Roma.

Gotlands Hesselby Jernväg är museijärnvägen som går mellan Hesselby station i Dalhem och Roma station. Banan är 6.5 km lång och trafikerar av tåg från den gotländska järnvägsepoken 1878–1960. Längs järnvägen finns stationer och hållplatser som in i minsta detalj är återställda till det skick de hade när tågen rullade på ön. De dagar tågen inte går kan du hyra en dressin och själv åka längs banan.

Det finns många anledningar att gilla att åka tåg. Inte bara på sommaren utan även på hösten! De äldre påminns hur det var, de yngre får en inblick i historien. Andra fascinerar av det mekaniska, våra lok och arbetet med att hålla våra gamla tåg i drift. Skaket, dunket och visselpipan. Att få se en del av Gotland som man vanligen inte ser annars. Vi ser många glada miner på våra passagerare!

Öppet söndag 2/6-1/9, även tisdag 6/6 samt onsdag, torsdag, lördag, 28/6-19/8.

Avgångar från Hesselby (Dalhem): kl 11, 13 & 14.30

Avgångar från Roma: kl 11.45, 13.45 & 15.15*

*Avgången går endast till Hesselby, ej retur till Roma

Jernvägscafét: öppet dagligen efter midsommar.

gotlandstaget.se • info@gotlandstaget.se



Dalhem Hesselby 166, Dalhem



14. Gotska Sandön Hembygdsmuseum & Fyrliv

Gotska Sandöns Hembygdsförening har två museer på Gotlands nationalpark.

Hembygdsmuseet finns i den gamla skolan i Fyrbyn som drivs ihop med Länsstyrelsens Naturum. Här berättas om öns historia och om livet på ön från stenålder till idag, med historiska föremål, bilder samt berättelser. Lär mer om vrakplundraren Gottberg och Madam Söderlund. Två färgstarka personer som verkat på ön under olika tider.

Fyrliv är en arbetslivsutställning i Norra fyren på Gotska Sandön som handlar om arbetslivet kring fyrarna. Här finns föremål som lanterninen från fyren på Hamnudden, rovljefat och fyrvaktarnas kikare. Det finns en lyssnarstation med historier från både vardagslivet och mer dramatiska händelser på Sandön som Giftmordet på Tärnudden och sägnen om Sandögubben.

På en tv-monitor rullar journalfilmen "Svensk utpost" från 1948 som visar Gotska Sandöns natur, historia och fyrplatsen där personalen bodde med sina familjer.

Öppet Båda museerna är öppna alla dagar kl 9-21.
Fri entré.

Gotska Sandön

Hembygdsmuseet finns i Gamla skolan i Fyrbyn.
Fyrliv i Norra fyren, i norra delen av Fyrbyn.

sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

gsh.nu



Gotska Sandön



15. Gullinmuseet i Sanda - for jazzlovers

Fotoutställning • Jazzkonserter
Tågstation • Vandringsled

Välkomna till vår fotoutställning baserad på den internationellt kände jazzmusikern Lars Gullin. Han föddes i stationshuset i Sanda socken på Gotland och här visar vi hans musikaliska karriär med många bilder till skön jazzmusik.

Lars Gullin var son till banvaktsförmannen Viktor Gullin och Ninni Enström. Han började sin musikaliska bana med att ägna sig åt klarinett innan han övergick till barytonsaxen. Under åren komponerade han ett stort antal jazzstycken och spelade tillsammans med många kända jazzmusiker. Åren 1951–1953 spelade han på Nalen tillsammans med Arne Domnérus och Rolf Ericson, och bildade sedan ett eget band, en kvintett med trumpetaren Weine Renliden, basisten Georg Riedel och trummisen Bosse Stoor.



Konserter 2024 - VÄLKOMNA!

Sön 30 juni: Lars Gullinkonsert i Sanda kyrka

Årets Gullinstipendiat Martin Sjöstedt med
Fredrik Lindborg och Gunnel Mauritzson

Tor 4 juli: Sanda Jazz Station*

Sön 7 juli: Jazzklassiker*

Mån 29 juli: Gullin4*

Sön 4 aug: Jazzklassiker*

Tor 8 aug: Mainland Jazz Collective*

* Konserterna arrangeras i Gullinmuseet, kaffeservering i pausen.



Vandringsled

Runt stationen finns det flera bänkar och bord att använda om man vill ta med egen fika. Det går även en fin vandringsled längs gamla järnvägen mellan Sanda station och till nästa station som heter Tjuls i Eskelhem 3,5 km bort.

Öppet alla dagar kl 10-18, 15/6-1/9

gullinmuseet.se • [facebook/gullinmuseet](https://www.facebook.com/gullinmuseet)



Sanda Botvide 207, Klintehamn



16. Groddagården

Välkommen till Groddagården, en gård som uppfördes under tidigt 1700-tal, som har tjänat som småbruk och gästgivaregård.

Lars Olofsson bytte till sig gården 1781. En av hans söner, Olof, kallad Grodd-Ole var skicklig på att spela fiol och lira. Hans son, Grodd-Jaken, fick i sin tur ära Olofs vevlira som finns på Fornsalen Gotlands museum. Vevliran är Sveriges bäst bevarade instrument av sin typ. Grodd-Jaken och hans bröder var alla duktiga på att spela och samlade spelmän på norra Gotland för att spela tillsammans på Groddagården. Musiktraditionen hålls vid liv genom arrangemang som återkommer, se evenemangsguiden för Gotland.

Öppet dagtid 1/5-30/9, öppet när nyckeln sitter i dörren



Fleringe Utoje 2:2, Lärbro



17. Herrviks Motormuseum

Herrviks Motormuseum har en stor variation av motorer: ångmaskin, tändkule-, diesel- och bensenmotorer. Stationära motorer som suttit i elverk, sågar, fyrar med mera. Motorer från fiskebåtar samt ett antal utombordare. Vi har också föremål som är kopplade till motorerna och dess användning.

Muséet drivs ideellt av Herrviks Motorförening och firade 10 år, 2019.

Muséet finns i Herrviks hamn, invid varvet. Här finns också Hamnkrogen, Hamncaféet, fiske- och gästhamn.

Öppet se vår hemsida för aktuella öppettider

herrvikmotor.se • info@herrvikmotor.se



Herrviks fiskehamn, Östergarn





18. Hoburgs Livräddningsbåt Elisabeth Wachtmeister

Livräddningsbåten är en ny sevärdhet på Storsudret. Båten användes mellan 1911 och 1942 vid Hoburgs livräddningsstation i Sundre. En utställning berättar om båten och den tiden.

Båten finns i ett nybyggt båthus vid Kettelviken. Bredvid båthuset ligger Stenmuseet. Båda ligger efter vacker kustväg till Hoburgen.

Det är Hoburgs hembygdsförening som äger och ansvarar för båten, huset och utställningen.

Öppet tisdag & torsdag, kl 12-14 under juli fram till 15 augusti.



 Kettelviks stenmuseum, Burgsvik



19. Kulkäldu


Kulkäldu är en källa med ständig påfyllning av vatten underifrån, ett s.k. uppkokningshål. I äldre tider tvättade traktens kvinnor sina mattor och kläder här. Vid rensningen av källan på 1990-talet fann man spår efter en brygga som användes då.

Det blir ingen kolmila i år, men kolarkojan finns att krypa in i vid ruggigt väder. Det finns bord och bänkar både inomhus och ute. En stilla och vacker plats som ger lugn och ro för stressade själar.

En naturstig "Käldleden", på ca två km, utgår från Polhemsgården och leder hit. Med bil kan man köra förbi Polhemsgården mot Stenkyrka, ta avtagsvägen mot Västris, köra ca 800 m och svänga höger vid skylten Kulkäldu. Vid kolarkojan finns några parkeringsplatser.

Gratis för besök.



 Kulkäldu, Tingstäde



20. Lojsta Slott

Kulturstig • Badbrygga

Lojsta slott är ett kulturhistoriskt område med för Gotland speciell natur. Slott betyder fornborg på Gotland och Lojsta slott når man via spångar. På området finns en rekonstruerad järnåldershall byggd på ursprunglig grund.

Detta var ett av Vitaliebrödernas fästen under medeltiden. Området ägs och sköts om av Lojsta Slotts hbf.



Plats för tält, husbil/husvagn 1-2 nätter i mån av plats. Kanotuthyrning.

Evenemang 6/6 Motorhistoriska dagen. 24/7 Tornerspel

Öppet alltid öppet

piailojsta@gmail.com



Lojsta Slott 487, Hemse



21. Långhuset Sjonhem

Långhuset är en rekonstruktion av ett järnåldershus från den del av järnåldern vi kallar för Vendeltiden, år 550 till 750, som sen blev Vikingatiden.

Föreningen Vikingavänner Gotland levandegör nu Långhuset. Kom och se hur det var att bo i ett långhus - under tiden jobbar vi runt gården och visar olika hantverk, kläder och vapen från perioden.

Här finns även en kulturstig i en vacker miljö genom ångar med fridlysta blommor, fornlämningar, originalhusgrunder, bronsåldersgravar, vallgravar och forntidsborg.

Entré 50 kr, barn 13-17 år 30 kr, barn under 13 år fri entré

Öppet 25/5-23/6, fredag-söndag, kl 10-16. Vikingaveckan v 26 kl 10-18. Resten av sommaren är det öppet ons-lör kl 10-18 och sön kl 10-16.



Gervide, Sojvide, Sjonhem



22. Lärbro Bygdemuseum

Lärbro bygdemuseum förvaltar arvet av föremål inlämnade från privatpersoner, Visby bilmuseum och Ewys museum i Rute. Vi visar föremålen på nya sätt i utställningen "Gårdagens vardag" och berättar om livet på norra Gotland under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Fokus ligger på hur folk fick ekonomin att gå runt, med bisysslor och hantverk, och på de nya fordonen som revolutionerade landsbygdens kommunikationer. Bland fordonen finns bla en Oldsmobile m/1904.



Öppet Söndagar 26/6-8/9. Onsdagar 26/6-14/8.

Öppettider: kl 13-17

Gruppbokning kan göras maj-oktober

hembygd.se/larbro • 076-714 91 08



Kappelshamnsvägen 14, Lärbro



23. Lärbro Krigssjukhusmuseum

Lärbro krigssjukhusmuseum är ständigt aktuellt och berättar om en anmärkningsvärt okänd del av vår lokalhistoria. Sjukhuset byggdes under andra världskriget och blev det största och modernaste krigssjukhuset i Sverige. Hundratal patienter, baltiska flyktingar, sårade tyska soldater och många fångar som befriades från koncentrationslägren vid slutet av kriget vårdades här. På Lärbro kyrkogård är 46 av de som ej överlevde begravda.

Gripande öden, ögonblick och händelseförlopp finns dokumenterade och förmedlas på museet tillsammans med autentiska föremål och dokument.

Öppet Söndagar 26/6-8/9. Onsdagar 26/6-14/8.

Öppettider: kl 13-17

Gruppbokning kan göras maj-oktober

hembygd.se/larbro • 076-714 91 08



Kappelshamnsvägen 16, Lärbro





24. Medeltida Packhus och Gårdskors vid Lauks i Lokrume

Välkommen till museet i Medeltida Packhuset vid Lauks i Lokrume. I det snart tusenåriga packhuset vid Lauks förvarar nu hembygdsföreningen ett sjuttioal äldre bruksföremål som föreningen fått sig till skänks av Lokrume bor.

Lokrume hembygdsförening fick huset till skänks av Gotlands Fornvänner efter ett initiativ av en boende vid Lauks. Intill packhuset står även ett gårdskors på Sveriges minsta tomt.

Välkomna!

Packhuset

Huset har haft två förrådsrum i varje våning. I höjd med de övre portarna har funnits en svalgång av trä som föreningen har lyckats återskapa och har även inrätta ett mindre museum på övervåningen.

Det berättas att på 1700-talet stod där ruinerna av ett medeltida hus, fyra våningar högt, och nästan lika stort som en kyrka. Det som finns kvar av medeltidsgården är packhuset av sten, ett gårdskors och rester av medeltida murverk i form av fint huggna stenar i 1700-talshuset intill.

Entré Frivillig

Öppet Lördagar kl 12-18 från midsommar till och med vecka 32.

Huset kan öppnas för besök under andra tider efter bokning hos Lokrume Hembygdsförening.

lokrume.se

Lokrume Hembygdsförening:

070-78 20 175, 070-61 27 407 eller 070-36 87 518



Lokrume Lauks, Visby



24. Museigården Petes Museet vid havet!

Museigård och trädgårdscafé som speglar livet på gotländsk strandgård från 1800-talet.



Petesgården, en typisk gotländsk storbondegård från 1800-talets första hälft, är naturskönt belägen nära stranden där skogen öppnat sig för himmel och horisont. Både ut- och invändigt speglar gården livet på den gotländska landsbygden under 1700- och 1800-talen. I manbyggnaden kan man se Ada Blocks (en av Sveriges första kvinnliga apotekare) husets tidigare ägares samling från ön och i trädgården växer det örtväxter och klassiska rosarter från Gotland som hon planterat. I örtgården finner man växter varav många naturmediciner har tillverkats. I år har köket flyttat ner till ladan och nu kan man återigen besöka det historiska köket på mangården.

I cafeet kommer vi baka på eget odlat ekologiskt kulturspannmål och samarbeta med andra odlare och producenter i trakten. Kulturspannmål som Emmer, Spelt och Enkorn var de sorter som odlades när gården var i drift, så det känns väldigt bra att hundra år senare kunna erbjuda dessa fantastiska sorter.



Musik och andra kulturförändringar är återkommande inslag, följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad information.

Hjärtligt välkomna att smaka på den genuina rofyllda stämningen på en av de äldsta kalkstensgårdarna på Gotland!

Varmt välkommen!

Öppet onsdag-måndag, kl 11-17, Museigården öppnar 14/6 till 27/8 samt kulturdagarna i september.

Du kan följa oss via våra sociala kanaler:
Instagram: petes.museigard, facebook: Petes Museigård

peterpapetes@gmail.com • 073-77 99 053



Hablingbo Petes 624, Havgem



25. Mästerby 1361 Slagfältsutställning

År 2005 bestämde sig arkeolog Maria Lingström sig för att undersöka berättelserna hon hört under sin uppväxt om att det fanns ett medeltida slagfält i hennes hemsöcken Mästerby. Slagfält sades vara från Valdemar Atterdags invasion av Gotland det ödesdigra året 1361. Maria kontaktade slagfältsarkeologen Bo Knarrström och de första fältundersökningarna med metalldetektor startade hösten 2006. Redan tredje dagen hittades en stridskniv som var 36 cm. Den senaste underökningen, i en lång rad, gjordes år 2022 och nu har närmare 500 fynd hittats som kan kopplas till slaget.

Utställning

I slagfältsutställningen visas en del av den stora mängd föremål som hittats och vi berättar det man känner till om slaget och slagfältet. Du kan även se hur de arkeologiska undersökningarna gått till.



Öppet Utställningen har öppet lördagar och söndagar kl 13-16. Vi öppnar för säsongen den 29/6 och har öppet tom 1/9. Övrig tid efter överenskommelse. Utställningsbyggnaden ligger 80 m söder om Mästerby kyrka.

Guidning på slagfältet

Varje söndag 30/6 till 1/9 finns möjlighet att delta på en guidning vid slagfältet där vi besöker viktiga platser och pratar om de händelser som utspelade sig där. Vi avslutar med ett besök på utställningen.

Tid: söndagar 14.00, guidningen tar ca 1,5 tim
Mötesplats: Utställningsbyggnaden, 80 m söder om Mästerby kyrka.

Avgift: 60 kr (går till projektet Mästerby 1361)

Instagram: [masterby1361](#) • [masterby1361.se](#)
070-835 57 61, 072-858 94 49



Mästerby Sallmunds 501, Gotlands Tofta



26. Norrbys Museigård

Café • Butik

Välkommen till Norrbys, Gotlands enda kulturreservat!

På Norrbys kliver du rakt in i tiden runt 1900-talets första hälft. Gårdens byggnader står som de lämnades efter att den sista ägaren lämnade gården. Bostadshuset är i stort sett orört interiört och inbjuder till nostalgiska tillbakablickar. Till gården hör en kvarn med tillhörande damm.



Hälsa gärna på hönsen och lammerna. Utanför brygghuset kan barnen byka tvätt, ta på sig tidsenliga kläder och ta sig ett nytt namn.

Personalen tar emot i tidsenliga kläder och i kaféet kan du avnjuta smörgåsar, hembakta bullar och småkakor.

Natur- och kulturstigen bjuder på en skön skogspromenad.

Entré 90 kr, Fornvänner och barn under 19 år fri entré

Öppet dagligen, 24/6-11/8, kl 11-17

Visning av bostadshuset två gånger/dag, kl 13 och 15.

Visningen tar ca 45 minuter och ingår i entrén.

Guiden berättar om kulturreservatet och de tre syskonen – Edvin, Martha och Erik – som föddes på gården i början av 1900-talet och sedan blev kvar där hela sitt liv, utan att bilda egna familjer.

Se mer på hemsidan:

gotlandsmuseum.se/norrbys



Väte Norrbys 311, Klintehamn



27. Norrlanda Fornstuga

Ett bygdemuseum och ett vardagsmuseum som med sina byggnader och inventarier på ett fint sätt speglar hur vardagen kunde se ut på den gotländska gården.

Museet är skapat av gotlandskalden Gustaf Larsson, hans bror John Larsson och deras far Johan Larsson.

Den första byggnaden, Linastugan, flyttades hit redan 1926. Under åren har fler byggnader flyttats hit och några har rekonstruerats på plats. Ladugården från 1600-talet är ett av de äldsta bevarade bulhusen på ön. Totalt finns här 12 byggnader varav ett hemlighus. Förutom byggnader finns på tomten olika "kulturhistoriska" stenar bevarade och en brunn från medeltiden.

Norrlanda Fornstuga drivs sedan 1956 av en ideell stiftelse.

Till fornstugan hör också en vattenkvarn vid djupå, en strandbod och en liggbod vid Hammars fiskeläge och en väderkvarn vid Mangsarve.

Museet är vackert beläget och platsen passar bra för en medhavd fikakorg.

"De små samlingarna gör ej anspråk på att vara fullständiga i sin art. Endast glimtvis kan de ge inblick i det förgångna och erinra om våra fäders liv."

(Gustaf Larsson)

Evenemang

Öppning av fornstuga 15 juni kl 15-17

Friluftsgudstjänst, söndag före midsommar.

10 juli, Sommarkväll vid Norrlanda Fornstuga, musik

Entré 40 kr, under 18 år fri entré

Öppet 15 juni-15 augusti alla dagar kl 10-18, för guidning ring ordförande Bertil Larsson 070-826 96 57



Norrlanda Burs 316, Romakloster



28. Petarve Vattensåg vid Sandaån i Sanda

Byggnadsminne • Naturstig

Här kan du besöka en vattensåg från 1890 som fortfarande är i funktionsdugligt skick och med bevarad interiör. Hela kraftöverföringssystemet med olika kugghjul finns bevarat och utanför står vattenhjulet som hämtar sin kraft i ån som ringlar sig genom ängent intill. Varje vår sågas det virke med vattensågen om vattenflödet räcker till.



Vandra gärna den fina naturstigen som går från Hildings Torp, (sågtorpet) längs ån och runt i den biotopsskyddade kulturskogen. På sågbacken finns bord och bänkar för kaffepausen, lyssna på fåglarna och njut av den vackra naturen.

Öppet alla dagar året runt

Sanda Hembygdsförening sandagotland.se



Sanda Petarve 473, Klintehamn



29. Polhemsgården

Gårdsmiljö 1700-tal, Smedja 1600-tal

Ett hushålls-, lantbruks- och skolmuseum som ligger mitt i Tingstädes grönskande samhälle. Dokumentation visar att den berömde uppfinnaren och föregångaren Christopher Polhem som barn bott på gården. Var det i smedjan han hittade sin passion att uppfinna?

Polhemsgården ägs av Tingstade hembygdsförening och kan hyras för bröllop, dop och liknande tillställningar.

Ta en promenad på gården, sitt ner en stund, fika eller bara njut av lugnet och fågelsången.

Öppet Midsommarfest 21/6 kl 12.30. Föreläsning 7/8, kl 16 om Christopher Polhem med Michael H. Lindgren.

I övrigt enligt överenskommelse.

För bokning 0722-240540.



Stenkyrkavägen 4, Tingstade





30. Rodarve Museigård

Välkommen till Rodarve Hembygdsgård.

En gammal Gotlandsgård med anor från 1600-talet.

Salen är nyrenoverad i gammal stil och ett fiskemuseum är inrett i ena flygeln.

Mangårdsbyggnaden är byggd i gotländsk kalksten med ursprung från 1600-talet och interiördetaljer från 1700-talet och 1800-talet. En stor ladugårdsbyggnad hör till gården liksom två flygelbyggnader varav den ena har hög ålder (möjligt ursprung 1500-tal) samt magasinsbyggnad och en gammal stenbyggd smedja.

På ladugårdsloftet finns en utställning med gamla ting från gården och trakten.

Öppet Från 26/6, onsdag & lördag kl.13-16



Östergarn Rodarve 172, Katthammarsvik





31. Roma Kungsgård

**Butik • Café • Teater • Vandringsled
• Hantverk • Konst**

På 1100-talet låg här gutarnas Allting, öns viktigaste mötesplats. År 1164 byggde Cisterciensermunkarna Roma kloster på platsen. Omkring 1531 överfördes klostret till kronans ägo och många byggnader lämnades att förfalla. 1733 byggdes den huvudbyggnad med två flyglar i putsad kalksten som vi ser än i dag.

Idag är Roma kungsgård en kulturhistorisk mötesplats med upplevelser för hela familjen.

Välkommen att promenera i den återställda parken med grusgångar från slutet av 1800-talet samt odlingskvarteren med lindhäck och brunn. Här finns fruktträd av olika sorter, en plantskola med lindträd för återplantering av allén, samt kvarter för den nya örtagården.

Du kan vandra pilgrimsleden som utgår från Roma Kungsgård. Den är ca 7 km lång och erbjuder 11 meditationsplatser längs vägen.

Handla munblåst glas i miljökrystall, drivet för hand och med unik formgivning från Roma Glasbruk. Butiken har även försäljning av bl.a. gotländskt hantverk, skinn, presenter och konst.

Njut av gårdens konstutställningar. I gamla örtapoteket hittar du Galleri Apotekets pop-upgalleri med konst från Gotland och Östersjöområdet. I östra flygeln har Sara Asteborg sin ateljé samt Kulturcentralen Ars Gotlandica sitt galleri "Mötesplats Roma Kungsgård".

I det vitkalkade stallet från 1700-talet hittar ni Café Grönhagen. Där serveras goda bakverk, dagens lunch samt glass i den nya glassbaren.

Öppet dagligen hela sommaren
romakungsgard.se



Roma Kungsgården, Romakloster





32. Slite Sjöfartsmuseum

Slite var redan i forntiden en viktig hamnplats och är det än i dag. Här hemmahörde under 1900-talet Gotlands största och modernaste lastfartyg och världens då största och modernaste kryssningsfärjor.

Museet samlar sjöfartsminnen och sjöfartshistoria, håller motorer och radaranläggning i gång och erbjuder personlig guidning. Till sommaren öppnar vi en utställning om fyrar. På beställning kan vi också erbjuda segling med museets tvåmanning.

Öppet varje måndagskväll året runt kl 18-21, söndagar 23/6-1/9 kl 14-17.

Alltid tillgängligt är monumentet vi uppfört till minne av de baltiska flyktingar som kom hit i slutet av andra världskriget.

slite-sjoefartsmuseum.se



Kronbrunnsgatan 5, Slite



33. Stavgard Vikingagård

Stavgard är en plats för myter, här kan du uppleva berättelser om skatter, spöken, strider mot monster och flammade drakar.

På vår gård inbjuds du att delta i aktiviteter, höra sagor och få historiska guidningar. Du får träffa engagerade och historiskt kunnig personal som gärna svarar på dina frågor. Detta är Beowulfs hem, men det är också Stavars hem, två legender som hör hemma på Gotland och som ständigt kämpar om våra gästers uppmärksamhet.

Njut av vår fina vandringsled som leder till havet.

Entré 100 kr, under 16 år 50 kr.

Öppet dagligen 28/6-11/8, kl 11-16. Showfight fredagar och lördagar.

stavgard.se • [facebook/vikingagard](https://www.facebook.com/vikingagard)



Burs Stavgard, Stånga





35. Stenkyrka Hembygdsmuseum

På Hembygdsföreningens änge mitt emot Stenkyrka skola hittar du museet, där finns två stugor från 1700-talet som är ditflyttade. Ett flerårigt samarbete med Högskolan i Visby har lett till att de båda stugorna nu är inredda som de en gång kan ha sett ut.

Här finns också en relativt nybyggd Bullada som innehåller lantbruksmaskiner och en samling av gamla föremål på övervåningen. På ängten finner man också Hjulekergraven, som flyttades till nuvarande plats då vägen till Tingstäde förbättrades i början på 80-talet. Josef – vagnmakarens hela verkstad är ditflyttad och står i det skick den var då den 1994 flyttades till ängten.

Öppet Boka ditt besök på telefon hos Eva 070-298 03 70 eller Lars-Erik 076-645 46 99



Prästgården 1:1, Stenkyrka





36. Stora Karlsö

Ett besök i museet ingår när du gör en dagsutflykt eller bor över på Stora Karlsö.

Den basutställning som nu finns i museet har som tema Människan och naturen på Stora Karlsö. Människan har sedan stenåldern i hög grad medverkat till att forma naturen på ön.

I montrar och på skärmar berättas om öns geologiska historia. Du kan studera öns flora och fauna. Det artrika fågellivet har fått ett eget rum och här finns monterade fåglar att titta närmare på. De flesta har någon gång syntts till ute på ön. En insektsmonter finns det också.

Om människans närvaro berättar utställningen i kultursalen. Spåren från forntiden är många. De rika fynden i kulturlagren i grottan Stora Förvar visar att människor regelbundet kom till ön redan för 9000 år sedan. Man fortsatte att besöka ön under kommande tidsepoker och lämnade spår i form av stora bronsåldersrösen och stenålders järnåldersgravar. Under medeltiden bröts här en rosafärgad kalksten till bl a kyrkobyggen. 1800-talet såg ett stort fiskeläge byggas upp.

Museet presenterar också den forskning om bland annat fåglar och miljö som sker på ön.

Öppet 3/5-1/9

Restaurang, med café och souvenirförsäljning finns i nära anslutning till museet.

Funktionsvariationsanpassade gångar från båt till museum, restaurang och toalett finns också.



storakarlso.se



 Stora Karlsö





37. Svenskbymuseet

- om svenskbyborna från Gammal-svenskby i Ukraina

Sigalet, Knutas, Utas, Hoas, Kotz och Buskas är namn på svenskbybor från Gammalsvenskby. De var svensktalande bönder från Dagö, som 1781 tvingades flytta till södra Ryssland, nära Svarta havet. De byggde upp en svensk by, behöll sitt språk och sina traditioner. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd fick svenskbyborna återvända hem till Sverige 1929. Ungefär 500 av dessa bosatte sig på Gotland, 250 valde att återvända till Ukraina där de mötte Stalins terror och världskrig.

Tidigt den 24 februari 2022 vaknade byborna i Gammal-svenskby till ljudet av kraftiga explosioner. Kriget hade åter kommit till byn. I drygt 7 månader var de ryskockuperade. Sedan de blev befriade i november 2022 terrorbombas de av ryska armén med drönare och tunga bomber från andra sidan floden.

Byn är nu utan el och vatten. Föreningen Svenskbyborna driver en nödhjälpinsamling och hjälper byborna i den svåra situation som kriget medför.

Hjälp oss hjälpa genom ett bidrag till föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41

Öppet 27/6-11/8, torsdag-söndag, kl 13-16.

Augusti-oktober, söndagar, kl 13-16.

Kafé med hembakat och glass.

Välkomna!

svenskbyborna.se
kontakt@svenskbyborna.se



Roma Prästgården 701, Romakloster



38. Tingstäde Fästning

Välkommen till Tingstäde fästning, en försvarsanläggning från 1900-talets början. Statens Fastighetsverk förvaltar det statliga byggnadsminnet och Tingstäde hembygdsförening har hand om tillsyn och visning.

Här kan du vandra i de underjordiska gångarna och känna den militärhistoriska stämningen. Titta på en informationsfilm, foton från världskriget, föremål från Tingstäde Radio och FRO, samt en modell av Bulverket, en undervattensformlämning mitt i Tingstäde träsk.

Entré 80 kr, barn under 15 år fri entré.

Öppet tisdag-söndag, 25/6-18/8, kl 11-16. Guidning kl 11.30, 13.00 och 14.30. Grupper kan bokas hela året.

tingstadefastning.se
070-661 59 44, Kjell Pettersson

 Tingstäde Fästning, Tingstäde




39. Tjuls Järnvägsmuseum

Tjuls järnvägsstation, som blev K-märkt september 2021, ligger längs järnvägslinjen Romakloster - Klintehamn. 1897 gick den första sockerbetstransporten till det nybyggda sockerbruket i Roma och i september 1898 öppnades linjen för allmän trafik. I juni 1953 upphörde persontrafiken medan transporten av sockerbetor fortsatte ytterligare några år.

Stationen är antagligen den enda på Gotland som finns kvar i ursprungligt skick. Den var inte bara stationsföreståndarens arbetsplats utan utgjorde bostad för familjen.

Öppet söndagar, 7/7-25/8, kl 14-17, guideade visningar.
Övriga tider: Ingvar Jakobsson 070-515 05 86,
Yvette Magnusson, 070-489 66 32

tjuls.se

 Eskelhem Tjuls 905, Gotlands Tofta





40. Vanges Museigård

Ett museum fyllt av 10 000-tals föremål. Det finns traktorer, jordbruksmaskiner, stationära motorer, hantverksredskap, föremål för hushållet, jakt & fiske samt mycket annat.

I museet visas även grundaren Birger Kristenssons (1923-2015) egna uppfinningar såsom ångmaskin, åkgräs-klipparen och självgående rollator.

Entré 80 kr för vuxna, barn gratis

Öppet 2/7-28/8, söndag-måndag, kl 13-18

Övrig information se hemsidan:

vanges.se



Burs Vanges 903, Stånga

Vill du hellre läsa Museiguiden digitalt?

Du hittar den här:
sv.se/gotland/museiguide





41. Vike Minnesgård

Besök en gammal genuin strandgård på Gotlands östkust!
Nära Slite, nära havet.

Vike har anor från 1600-talet, även om Minnesgården "bara" är 200 år. Gården, med sina intressanta personhistorier, står kvar som när den lämnades för 70 år sedan. Här finns högtidlig sal, liten kammare och kök samt en vardagsstuga i sina ursprungliga former. Bryggghus med ugn för bak och rök, liksom byk. I bulhusladugården med agtak finns häst- och kobås, gamla redskap, vagnar och en hel tröskvandring.

Vike Minnesgård ägs av en stiftelse, som tog vid när de sista ägarna, syskonen Wedin, dog i mitten av 1900-talet. Stiftelsen vårdar gården och allt arbete sker ideellt för att besökarna ska få upplevelser av liv på en gotlandsgård från 1800-talets första hälft till mitten av 1900.

En vacker trädgård återställs efter många år i träda. Här finns torktåliga växter och månghundraårig humle. En krikonlund och äppelträd i ett vackert änge, som fagas och slås varje år. Stigen genom ängset leder ner till strandskogen med betande lamm. Där ligger en fiskebod med utställning om fisket och annat om livet vid sjön.

Går du över stättan vid sjön och vänder norrut får du en fin promenad längs stranden och kommer till Vike fiskeläge. Fortsätt den medeltida vägen och ta vänster så är du snart tillbaka vid gården.

Vike Minnesgård välkomnar särskilt barnen som har ytor att springa på och finurliga uppgifter att ta sig an.

Öppet Från midsommar till mitten av augusti, torsdag-söndag, kl 13-17. Visning: kl 14, 80 kr för vuxna. Kaffeservering med hembakt bröd i gotlandstradition.

Guidning annan tid: mejl eller sms till Lotta Landerholm 070 843 44 98, lolanderholm@gmail.com

vike.nu för sommarprogram och information



Boge Vike 329, Slite





42. Viklau Gårdsmuseum

Välkommen till en nostalgiguplevelse för flera generationer hos Viklau Gårdsmuseum/Linneagården. Här kan alla känna igen sig bland de trevligt presenterade föremålen i olika miljöer som omfattar perioden ca 1860-1970.

Museet rymmer flera olika avdelningar med lanthandel, affärsskyltar, skomakeri, skolhörna, varuautomater, emalj-skylltar, barnvagnar, dockvagnar, leksaker, nyttföremål i trä koppar med mera. I teknikdelen visas trambilar, cyklar, bilar och äldre tillbehör med mera.

Entré 60 kr för vuxna, barn upp till 16 år gratis

Öppet besök förbokas till telefon 0708-289390

Hitta oss på facebook: Viklau Gårdsmuseum



 Viklau Sigsarve 136, Romakloster



43. Vårsändegården

Välkomna att besöka vår vackra hembygds-gård med anor från 1790-talet. Gården var i bruk till 1920. Den siste ägaren som brukade gården var Jakob Andersson som också kallades för "Vårsände-Jaken", Anna och Frans Larsson donerade sedan gården till Klinte hembygdsförening 1949.

Gör ett besök med kaffekorg för skön avkoppling i lugn och vacker miljö.

Öppet onsdagar kl.11-16 mellan 28 juni-2 augusti.

Enkel guidning med visning av föremål.

Sommarfest 6 augusti, kl 14

hembygd.se/klinte-hembygdsf-rening



 Klinte Vårsände 827, Klintehamn

GOTLANDS SKÖRDEFESTIVAL



7-8 September, 2024
Kl 10-16, Gotland Grönt Centrum, Roma



www.gotlandsskordefestival.se

Lägre biljettpreis vid förköp >>



GOTLAND
**Grönt
Centrum**



GOTLAND



Studieförbundet
Vuxenskolan



Hushållnings
sällskapet

GULDSPONSOR



Destination
Gotland



Sparbanken Gotland



LF Gotland





Eva Sjöstrand läser ur sin bok om Mästermyr till musik med Maria Wessman-Klintberg, Owe Ronström och Jan Ekedahl.

- 3/7 Östergarn Bygdegård, kl 20.00
24/7 Kulturhuset i Fårösund, kl 19.00
25/7 Petesgården, Hablingbo, kl 19.00

Pris: 250 kr

Betalas på respektive plats vid entrén, swish eller kontant.
Inget förköp eller föransmälan. Läs mer på sv.se/gotland



Alba Tross

Alba Tross spelar och sjunger och berättar kring musik från Östergarnslandet med omgivande socknar.

- 18/7 Vike Minnesgård, Boge, kl 18.00

Pris: 200 kr

Betalas på respektive plats vid entrén, swish eller kontant.
Inget förköp eller föransmälan. Läs mer på sv.se/gotland



Fläta med pil

Ledare: Steen Hedegard Madsen
Lojsta, 9-11 augusti

Stickretreat på Stora Karlsö med Erika Åberg - äventyret | 29 augusti



Måla med akvarell på Bottarve

Ett underbart sätt att använda din kreativitet! Vare sig du är nybörjare eller vill utveckla dina färdigheter så erbjuds du en härlig dag på Bottarve Museigård.

Ledare: Ninni Ingrid Westerman

Onsdag 7/8 eller 14/8, 1350 kr
Anmälan: sv.se/gotland

Kurs på Stora Karlsö

Landskapsfoto

Njut av den storslagna naturen på Stora Karlsö och lär dig fota landskap.

De dramatiska klipporna står i fin kontrast mot de vitaktiga klapperstenstränderna och de lummiga skogspartierna.

21/8, tre kursdagar,

7850 kr inklusive resa, logi & mat

Anmälan: sv.se/gotland

